

In 2017 heeft de mahjongclub de Haagse Kringen een debutantentoernooi georganiseerd, in 2018 zal dit worden georganiseerd door de Mahjong de Paarse Draak op 14 april (voor info zie elders in deze nieuwsbrief).

Bij Promotie en Communicatie wordt momenteel een nieuwe algemene folder ontwikkeld en er worden stappen gezet Mahjong verder te promoten o.a. op Facebook om met name een andere leeftijdsgroep geïnteresseerd te krijgen in Mahjong.

Nog 5 kwartalen en dan is het zover. Het EK Riichi 2019



Het was een nuttige vergadering en het was goed om met elkaar te spreken over zaken die ons als Mahjongers, raken. Bedankt aan allen, die daar een bijdrage aan hebben geleverd.

Nog ander nieuws is dat de Mahjongclub de Hoeksteen van Utrecht een Mahjongtoernooi voor MCR-competitie en recreanten gaat organiseren, en wel op zaterdag 3 november 2018. Fijn dat er weer een Mahjongtoernooi bijkomt. Veel succes met de organisatie en noteer deze datum alvast in je agenda.

Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar secretaris@mahjongbond.org

Graag tot ziens op een van de mahjongtoernooien

Jan Warbout

2. Ed en Henny Woons In De Schijnwerper



Wat is je reactie aan het begin van het interview voor de column "In de schijnwerper"

Oh? Wij!? Weet je dat zeker? Leuk!

Kun je en wil je omschrijven wie Ed en Henny zijn?

Ed is een 48-jarige, in de midlife-crisis-fase van zijn leven verkerende man (getuige de MINI Cooper Cabrio) die getrouwd is met het 47-jarige bezige bijtje Henny. Ed is van nature een rustige stille gast die het leven niet altijd even serieus neemt. Henny daarentegen wil de wereld bereizen en veroveren.



Tot voor kort hadden we een leuk hondje Moenya die we hadden geërfd na het overlijden van Ed zijn moeder. Dit was tevens de clubmascotte van De Vier Winden geworden tijdens de clubavonden.

Waarom wij een stel vormen samen vragen wij ons zelf al jaren af...;-) Toen Cupido 28 jaar geleden raak schoot waren we zelf net zo verbaasd als onze vrienden. Hoeveel verschil in afkomst, persoonlijkheid en opvoeding kan de liefde tenslotte aan? De afgesloten weddenschappen zijn inmiddels verjaard in tegenstelling tot de houdbaarheidsdatum van onze relatie. Never a dull moment. Heerlijk!

Kun je aangeven wat jullie hobby's zijn buiten het mahjong om?

Terwijl Ed in de winter virtueel op zijn tax de wereld over racet om voor het wielrennen in vorm te blijven, rent Henny graag over de Dutch Sahara in Loon op Zand. Als geocachers (www.geocaching.com) zoeken we graag de extremen op, waardoor we geregeld aan een touw aan een brug of rots hangen, urenlang in ondergrondse bunkers bivakkeren of midden in de nacht door het bos struinen op jacht naar een weerwolf of ander duistere wezens. Daarnaast hebben we tijdens het backpacken al veel van de wereld mogen zien.

Sinds wanneer spelen jullie Mahjong en wie heeft jullie dit geleerd?

Onze Surinaamse vriend Robin vertelde ons tijdens een gure, winterse avond in 2004 over dit bijzondere spel. Na zijn urenlange uitleg maar eens een potje gespeeld volgens de Surinaams/Chinese regels van zijn vader. Dat beviel zo goed dat er menig potje mahjong, of Surinaams Matjok, werd gespeeld tijdens



monstersessie in de weekenden. Wanneer de haan ging kraaien gingen wij naar bed. En met wintersport werd het Mahjong uiteraard ook meegenomen. 's morgens/'s middags skiën en 's avonds/'s nachts Mahjongen. Na onze verhuizing onder de rivieren hebben we ons meteen aangesloten bij de Vier Winden in Loon op Zand (toen nog 1 van de 13 Mahjongverenigingen in Nederland). Hier leerden we voor het eerst de NTS-regels welke best anders waren dan onze Surinaamse vriend ons had geleerd. Later door de enthousiaste verhalen van andere verenigingen overgestapt naar de MCR-regels.

Hoeveel avonden besteden jullie gemiddeld aan Mahjong in de week?

Gemiddeld 1 x in de week. We Mahjongen samen in competitie verband 1x in de twee weken, de andere woensdagen wordt er vaak recreatief gespeeld op de club.



Mahjong op Bonaire

Ed is verder nog onderdeel van een stuurgroepje dat wat activiteiten plant en doet de administratie van de 2-wekelijkse competitie. Onder het motto wie schrijft, die blijft! Soms doen we ook mee aan toernooien, met wisselend succes overigens. Daarnaast hebben we helaas te weinig tijd vanwege vele andere activiteiten. Onze eigen elektrische mahjongtafel kijkt ons daarom regelmatig verwijtend aan vanwege te kort aan aandacht. We zoeken trouwens nog een gouden mandje voor hem ;-)

Wat is het leukste wat jullie overkomen is bij het Mahjong?

Geen grotere pluimage aan mensen dan bij het Mahjongen, wij genieten enorm van al deze verschillende persoonlijkheden. Tijdens een competitie was er eens een zeer fanatieke speler die heel gepassioneerd 'Hu' riep en daaraan toevoegde "Chicken hand, zelf gepakt". Het duurde precies 3 seconde toen brak er een lachsalvo los aan tafel, ook door de vermeende winnaar. Het leukste aan Mahjong is immers het spel zelf, niet de knikers!

Wat is het slechtste wat jullie overkomen is bij Mahjong?

Tot nu toe niks! Met dit spelletje kan het alle kanten op gaan. Dus als je pech hebt krijg je in een speelronde soms wel vijf keer te maken met een selfpick van je medespeler(s) en heb je het nakijken.

Door Peter van der Smitte is, in Nieuwsbrief 1, de volgende vraag gesteld: "Wat is het toernooi waar jij jaarlijks naar uitkijkt en waarom?"

We doen niet heel veel toernooien maar het bondstoernooi is wel een vast punt in de agenda, vanwege de grote opkomst en veel bekenden van uitwisselingstoernooitjes met o.a. de oase. Daarnaast heeft Ed laatst bij bamboe 8 het Valentijns toernooi gespeeld. Zeker voor herhaling vatbaar. Goed geregeld, leuke sfeer en een groot deelnemersveld.

Welke vraag willen jullie graag stellen aan de volgende persoon "In de schijnwerper"?

Welke Chinese spreuk spreekt jou het meeste aan?

Zo dit is haast het einde van het interview. Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek "In de schijnwerper"

Ik denk dat er weinig te verbeteren valt. Het valt of staat met de mensen die eraan mee (willen) werken.

Welke vraag hadden jullie verwacht maar niet gekregen en wat is jullie antwoord op deze vraag?

Wat vind je de mooiste steen van het spel en waarom?



Ed: Pe-Ling of bamboe 1. Ik heb een zwak voor dieren. Vaak verward met een bloem.

Henny: De rode draak!



Een felle steen met een mooi krachtige uitstraling. Voor de chinezen het "midden" = Chung van de wereld.

Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers?

We zijn nog op zoek naar het geheime recept van 'De Wong'. Als iemand die heeft dan houden we ons aanbevolen.

3. Tsumo-toernooi

Addy Bakker

Voor de 3e keer organiseerde Mahjongclub Tsumo! uit Hendrik Ido Ambacht een toernooi in Wielstaete.



Er waren 48 deelnemers uit het hele land, waarvan 14 deelnemers uit onze club Tsumo!.

Het is een bijzonder ontspannen, heel zonnige en gezellige dag geworden. Veel deelnemers wilden zich graag kwalificeren om met de Europese Kampioenschappen Riichi in 2019 mee te kunnen doen. Dit toernooi was het eerste in een reeks van zes waarbij de eindscores gaan tellen voor die kwalificatie. Spannend dus voor degenen die hiervoor hoge ogen willen gooien.